

-Basın Açıklaması-

### Hizb-ut Tahrir Şebabı Derhal Serbest Bırakılsın!

01 Aralık 2010 tarihinde Gaziantep'te **Hizb-ut Tahrir** şebabından 6 yiğit Müslüman, sabahın erken saatlerinde demokratik-laik küfür sisteminin şerir zebanileri tarafından evlerine yapılan meşum bir baskın sonucu hiçbir sebep yokken cani terörist muamelesi yapılarak gözaltına alınmış, şebabın dördü tutuklanarak hapishaneye gönderilmiş, ikisi ise serbest bırakılmıştır. Ardından geçen hafta içerisinde meşum baskılara devam edilmiş ve birçok **Hizb-ut Tahrir** şebabı yeniden gözaltına alınmıştır.

Bu olay elbette ki Gaziantep Emniyeti'nin işgüzarlığı ile gerçekleşmiş basit bir olay değildir. Bilakis Emniyet güçlerinin bağlı bulunduğu İçişleri Bakanlığı ve dolayısıyla AKP hükümetinin iktidara geldiğinden beri **Hizb-ut Tahrir** şebabına karşı sürdürdüğü bastırma, sindirme, korkutma, yıldırma ve susturmaya yönelik çirkin bir kampanyanın devamıdır. Bu kampanya kapsamında silah veya şiddetle hiçbir ilişkisi bulunmadığı halde **Hizb-ut Tahrir** şebabı hakkında "silahlı örgüt" dosyaları icat edilmektedir. Halen yargılaması süren, hakkında hükmü kesinleşen ve zindanlarda tutulan onlarca şebab bulunmaktadır.

AKP Hükümeti'nin, toplumu kokuşmuş demokratik fikirlerle zehirleme çabasına karşı Hizb-ut Tahrir, Müslüman Türkiye halkı nezdinde Peygamberimiz Muhammed [Sallallahu Aleyhi ve Sellem]'in metodu gereği sahih İslami fikirler doğrultusunda sadece siyasi ve fikri çalışmayla iktifa eden bir siyasi parti olarak direnç hattını oluşturmakta, İslami ümmeti layık olduğu izzete kavuşturacak **Nübüvvet Minhacı üzere İkinci Raşidi Hilafet'i** kurmak için kitleleştirmekte, İslam'a dayalı siyasi bir duyarlılık ve uyanıklılık oluşturmak için çalışmaktadır. İşte **Hizb-ut Tahrir** şebabı hayatın, Allah Subhanehu ve Teala'nın emir ve nehiyelerine göre tanzim edilmesi talebini yükselttikleri, "Rabbimiz Allah'tır" dedikleri için yani sırf fikirleri nedeniyle terörist muamelesine layık görülmektedir. Çevrelerinde İslami şahsiyetleriyle barizleşmiş, **Hizb-ut Tahrir** şebabına yönelik bu zalimce tutum, Türkiye'deki Müslümanları İslami bir görüntüyle aldatmaya çalışan AKP hükümetinin ikiyüzlülüğünü bir kez daha ifşa etmiştir.

**Bu vesileyle tüm duyarlı kesimlere bilhassa Türkiye'deki Müslümanlara sesleniyoruz;**

Vicdan sahibi hiç kimsenin kabul etmeyeceği bu haksız uygulamalar karşısında suskun kalmayınız; yakın veya uzak çevrenizden olup AKP hükümeti veya parti yönetim kadrolarında görevli kişilere ulaşarak yapılan bu uygulamalara tepkilerinizi keskin bir şekilde dile getiriniz; bu haksızlığı mazur ve meşru göstermeye çalışırlarsa kabul etmeyiniz; işleyegeldikleri bu cürümlerden dolayı onları hesaba çekiniz ve ayıplayınız, çevrenizi bu yapılan haksızlıktan haberdar ediniz. Öyle ki bu kamuoyu baskısıyla bir daha böyle çirkin girişimlere cüret edecek mecal bulamasınlar. Zira bir yandan her konuşmada demokratik açılım ve özgürlük palavralarını savururken diğer yandan Müslümanlara zulmeden, koltuk uğruna her türlü kılığa girebilen ve Allah'tan korkmayı çoktan unutmuş bir zümrenin, genel seçim sürecinde en çok korkacakları husus aleyhlerinde oluşabilecek kamuoyudur.

**"Şüphesiz ki Allah, emrine galiptir, muktedirdir. Velâkin insanların çoğu bunu bilmezler!"** [Yûsuf 21]

**Hizb-ut Tahrir**  
Resmî Sözcü Yardımcısı  
Türkiye Vilâyeti

