

Ensar Olmak Linç Kampanyasına Rağmen Suriyeli Muhacirlere Sahip Çıkmaktır

İstanbul Valiliği 22 Temmuz Pazartesi günü “Düzensiz Göçle Mücadele” başlıklı bir basın açıklamasını medya ve kamuoyu ile paylaştı. 400 Suriyelinin sınır dışı edildiğine dair haberlere gösterilen tepki üzerine yapılan bu açıklamada düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında Türkiye’ye yasadışı yollardan giren düzensiz göçmenlerin yakalanarak sınır dışı edilmelerine devam edildiği bildirildi. Geçici koruma kapsamında olmayan Suriye uyruklu yabancıların İçişleri Bakanlığı’nın talimatı ile belirlenen illere sevk edildiği ve İstanbul’un geçici koruma kaydına kapalı olduğu ifade edildi. İstanbul ilinde kaydı olmayan Suriyelilerin, kayıtlı oldukları illere geri dönmeleri için 20 Ağustos 2019 tarihine kadar süre verildi.

İstanbul Valiliği’nin yaptığı bu açıklama ve uygulamalar, son dönemde meydana gelen menfur taciz olayları sonrası Suriyeli muhacirlere yönelik yürütülen linç kampanyasının muhacir düşmanları lehine sonuç verdiğini göstermiştir. Milliyetçi ve laik zihniyetli politikacıların istedikleri ve İstanbul’un kadim ilçesi için “Fatih’i Suriyelilerden temizleyeceğim” diyerek seçim çalışmaları yürütenlerin dediği olmuştur. Türkiye’de yaşanan ekonomik krizin faturasını Suriyeli muhacirlere kesen ırkçı ve bir o kadar çıkarıcı partilerin hedefledikleri şey gerçekleşmiştir. Ensar-Muhacir kardeşliğinden nasiplenmemiş bu zihniyet ve temsilcileri nihayet muradına ermiştir.

Hizb-ut Tahrir Türkiye Medya Bürosu olarak 2 Temmuz 2019 tarihinde yayımladığımız “Suriyeli Müslümanlara Yönelik Linç Kampanyası Kabul Edilemez!” başlıklı basın açıklamamızda Ak Parti iktidarına şunu sormuştuk: “Suriye devriminin güçlü olduğu dönemde Ensar-Muhacir kardeşliğinden söz eden iktidarın şimdilerde Suriyelileri kovma imasında bulunmasının, bu linç kampanyalarında bir rolü var mıdır? İstanbul seçimlerinde yaşanan hezimetin psikolojik ezikliğinin, bu tepkisizlikte etkisi var mıdır?” İçişleri Bakanlığı talimatı ile yapılan geri gönderme uygulamaları ve İstanbul Valiliği’nin açıklamaları göstermiştir ki iktidar bu konuda laik milliyetçi zihniyetten farklı düşünmemektedir. İktidar Suriyeli muhacirlere yönelik düşmanca yürütülen linç kampanyasının altında ezilmiştir. Eğer bunun aksini iddia ediyorsa linç kampanyasına maruz kalan Suriyeli muhacirleri göndermemelidir, aksine onlara sahip çıkmalıdır. Eğer gerçekten Ensar olduğunu iddia ediyorsa 2014 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Gaziantep’teki konuşmasını hatırlamalıdır. Cumhurbaşkanı Erdoğan o gün “Kim ne derse desin siz bize yük değilsiniz. Bizim medeniyetimizde, bizim kültürümüzde, bizim geleneklerimizde misafir berekettir, şereftir” demişti. O günden bugüne değişen ne oldu? Suriye rejimi katliamlarını mı bitirdi, yoksa Türkiye’nin “desteği” ile devrimciler Suriye’de zafere mi ulaştı? Türkiye’nin Astana ve Soçi ortağı Rusya bir taraftan İdlib’de pazarları ve sivil yerleşimleri bombalıyor, diğer taraftan Türkiye devleti muhacirlerin ellerini bağlayarak İdlib’e gönderiyor. Yoksa Suriyeli kardeşlerimize muhacir gözüyle değil de, siyasi bir araç olarak bakılmış da işleri bitince atılmaya, yük olarak görülme ve zalimlerin eline teslim edilmeye mi karar verilmiştir?

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

“İslâm’ı ilk önce kabul eden muhâcirler ve ensar ile, iyilikle onlara uyanlar var ya, Allah onlardan razı olmuş; onlar da O’ndan razı olmuşlardır. Allah, onlara içinden ırmaklar akan, içinde ebedî kalacakları cennetler hazırlamıştır. İşte bu büyük başarıdır.” [Tevbe 100]